

# *Jeugdig Kilchoman maakt indruck*

**KILCHOMAN** – Wie niet enige regelmaat over het internet surf kan het niet ontgaan zijn dat Islay's eerste nieuwe distilleerderij in 124 jaar voor het eerst whisky heeft gebotteld. De New Spirit van Kilchoman was al te proeven, in miniaatuurflesjes en in grote maten, maar het bereiken van de driejarige leeftijd blijft iets bijzonders. Bram bezocht met enkele kormuniten de distilleerderij en doet verslag.

Tekst: Bram van Glaubeek Foto's: Fulco Bakker

Vele distilleerderijen dichten zich een tiel toe. De meest zuidelijke distilleerderij, de noordelijkste, de kleinste, de grootste, de oudste, de nieuwste, de grootste stills, de kleinste stills, enzovoort. Allen doen hun best zich te onderscheiden. Kilchoman wekt niet echt de indruk iets om dit soort dingetjes te geven. Een aantal titels is echter zo te bedenken: meest westelijke, kleinste van Islay, jongste van Islay, jongste whisky van Schotland en ongewijfeld nog wel een paar. Het vooruitzicht om deze nieuwste telg op Islay te bezoeken doet me bij voorbaat al deugd. In een afgelegen deel van Islay rijden we een onverharde weg op en terwijl we honderden meters stofwolk achter ons parkeren we de auto bij de boerderij waar de whiskymakerij gevestigd is. De ontvangst is allerhartelijkst. We treffen een bescheiden whiskyshop met kleding, souvenirs en allerlei snuisterij.

whiskyshop met kleding, souvenirs en allerlei snuisterij.

en. Niet onbe-

langrijk voor vijf hongerige heren: er is een geweldige lunchroom waar we prima kunnen eten. De start

van de rondleiding wordt keurig aangepast aan het tempo en onze hoeveelheid eten. We beginnen dus een stukje later aan de tour dan gepland. Eigenaar Anthony Wills laat ons zijn trots zien. We zijn getuige van de eigen malvloer waar

veel lokale gerst gebruikt wordt. Zonder het hele proces te willen beschrijven, geldt voor elke stap in het proces dat het leuk en kleinschalig aandoet. De passie waarmee Anthony zijn verhaal doet is geweldig, ondanks dat we merken dat hij het, door ziekte van de distillery manager, erg druk heeft. De vatenaanplak ziet er indrukwekkend uit, waarbij direct vat nummer één uit 2005 in het oog springt. Verder is het erg leuk om vat nummer 7 te zien liggen. Deze is in Nederland bezit en is getekend door alle mede-eigenaren.



Vele namen worden door ons herkend. Helaas kan ik mijn naam er niet rechtmatig bijzetten, omdat ik bij de verkoop van de whisky aandelen net te laat was. Tijdens de proeverij die volgt blijkt nog meer dat ik spijt mag hebben, want de spirit smaakt fantastisch. Eerlijk gezegd maakt de twee jaar oude spirit meer indruk op me dan de Kilchoman whisky die we daar ook proeven. De verwachting dat deze whisky erg mooi gaat ontwikkelen is wel erg hoog, zo jong en nu al zo smaakvol belooft absoluut veel goeds voor de toekomst.

Nadat we de volledige voorraad 2 jaar oude New Spirit opkopen (er was helaas nog maar één fles over) gaan we verder richting de Atlantische kust. We besluiten onze dag op een verlaten, zonovergoten strand met een glas Kilchoman aan onze lippen. Hoe mooi kan het leven van een vijftal whiskynerds zijn...

